

## Fra Polen til Sydafrika

Det startede i september, min far havde inviteret mig med til Polen for at skyde kronhjort og bukke.

Med på turen skulle vi have min søn Valdemar på 3 måneder og min mor som skulle passe ham.

Vi skulle bo hos en skovfoged og hans familie. Han boede lige i udkanten af skoven, og vi skulle på bo førstesalen, et hyggeligt sted med trofæer overalt, vildsvin på gulvet, selv lamperne var lavet af opsatse. Min far har skudt en del dyr med riffel, mens jeg kun havde skudt et (en kronhind i Scotland på et pigekursus med Trine Bengtson i februar 2002). Den første jagt gik rigtig godt for min far, og han skød en flot 12 ender, mens jeg kun havde set hinder.



Men næste morgen var jeg heldig, havde gået længe og havde intet set, men kunne hører forskellige kronhjorte der brølede, og pludselig kommer den gående, 100 m ude og imellem træerne. Der er kun et par meter ud til et spor, så det var op med skydestokken, ventede 20 sekunder og så stod den midt på sporet, skød og den løb afsted ind imellem træerne. Løb 50 meter og lå der så. En rigtig stor flot 14 ender, det var en meget smuk morgen med solen og dugen der lå og midt i det hele min kronhjort. En fantastisk oplevelse og utrolig stolt kom jeg tilbage.

Min far skød en 12 ender mere, og så var det vi begyndte at blive nervøse for hvordan vi skulle have trofæerne hjem i bilen. Jeg ville gerne skyde en bukke og den fylder jo ikke så meget, så det fik jeg chancen for næste morgen.

Det var en meget hyggelig tur, var kun på jagt om morgenen og sidst på dagen så dagen havde vi til at køre ture og se nogle byer, om aften var der masser af mad og drikke og snakken frem og tilbage på engelsk, polsk og tysk, polakkerne inviterede gæster og det var sjovt.

Siden jeg havde været med i Scotland havde der været snak om Afrika turen, 2 af de andre piger skulle med, og Trine skulle være kursusleder igen, men jeg var gravid og ville vente før jeg sagde ja.

Det tog lidt tid at beslutte mig for at tage med, for Valdemar ville kun være 4 måneder, men jeg gjorde det, og det var rigtig hårdt, men det var det værd. Har altid rejst meget og oplevet mange ting, men denne tur overgik meget.



Vi skulle 10 piger afsted og 3 af os havde været med Trine i Scotland, og Solveig, som skulle være instruktør, havde jeg mødt et par gange, inden vi tog afsted, så snakken gik med det samme. Ankom søndag sidst på eftermiddagen til Lejren, der lå smukt oppe på et bjerg med udsigt ud over Limpopo floden, satte bagagen og startede med at køre en tur rundt i området, og så mange dyr, så stemningen var helt i top og vi kunne næsten ikke vente til næste dag, hvor vi skulle på jagt. Startede med at indskyde riflerne næste formiddag og skød også efter papdyr, de havde stillet op. Hvilket var en god træning, da de stod mellem træerne.

Vi havde 4 1/2 dag til jagt, og vi skulle være to piger til en jæger. Vi spiste morgen mad 5.15 hver morgen og kørte derefter ud på jagt og kom tilbage til frokost, havde fri et par timer og tog så jagt igen fra kl 15, til det blev mørkt kl 18.





Jeg havde nogle fantastiske jagter, skød 3 dyr, 1 blue Wilderbeest og 2 impalaere, en han og en hun.

Det er svært at beskrive hvordan jagterne var, men det var så spændende og har kravlet og maved mig frem, arme og ben var fulde af rifter af at kæmpe sig igennem. Min jæger og jeg gik meget og længe efter dyrene, og når jeg så skød noget, var det helt fantastisk, fordi jeg følte, at vi virkelig havde gået efter det!

Nogle af de jagter hvor jeg ikke fik skudt var lige så gode som de andre, det er skønt bare at se dyrene, og der var mange dyr dernede, omgivelserne var også noget for sig selv.

Om aftenen var der så ellers snak, vi mødes omkring bålet til drinks før middagen og 10 piger kan holde snakken i gang, fik god mad, og fik bla. den blue wilderbeest jeg havde skudt og kudo.

2 af aftnerne spiste vi ude, den ene gang midt i floden, og den anden gang oppe på et bjerg, de sorte kom så og sang og dansede for os, og vi fik muligheden for at danse med.

Det har været en af de største oplevelser, jeg har haft, og jeg kan anbefale disse pigekurser, da du både lærer og oplever så mange ting, og idet man er mange afsted, er der hele tiden noget at tale om eller spørger de andre om, eller bare lærer nogle nye mennesker at kende, der har samme interesse.



Mange hilsner fra Tina Christensen