

Mit jagtår 2006

Jeg vil her fortælle om mit rigtig gode jagtår 2006 med mange spændende oplevelser:

Startede med en gaffelbuk den 16. maj om aftenen i den ene af vore moser og derefter en gaffelbuk mere den 13. juni i en anden mose.

Så i oktober tog vi til Värmland, hvor vi har hus og er med i et jagtlag. Det var elgjakten der kaldte.

Den 21. oktober sad jeg på pas fra kl. 9. Et kvarter efter begyndte en hund at gø. Jeg kunne høre, at den ikke var langt væk, og spændingen steg. Der gik nogen tid, så kom ko med kalv ud fra skoven. Hvilken vej valgte de.

De fortsatte imod mig, men kalven holdt sig tæt til koen. Pludselig gik koen frem kalven blev stående, og jeg skød den på 80 meters afstand. Koen blev stående og gik lidt frem og tilbage og forsvandt så. Vi måtte kun skyde 1 dyr i hver ekvipage, og det skulle være kalv, om der kom ko med kalv.



Hunden var forsvundet, men begyndte atter at gø tæt på. Efter 3 kvarter kom der en tyr ud af skoven på samme sted hvor ko og kalv var kommet. Så blev jeg rystet. Ville den også gå imod mig. Ja, det gjorde den og ca. samme sted, hvor jeg skød kalven, stod tyren (en 10-takker) og jeg skød til den et par gange. Den løb mod skoven og var lige indenfor, hvor den fik affangsskuddet. Da jeg kom til den stod mit hjerte helt stille, jeg havde ikke set, at den var så STOR.



I december tog vi til Ungarn. Det blev også en vældig oplevelse. Her skød jeg en flot dåhjort og et vildsvin – en überleufer – ca. 30-40 kg. Jeg havde også haft skud til en keiler, men det var mørkt og det var vist en busk jeg skød til – ha-ha. Jeg skød desuden 1 då, 1 rålam og 3 råer.



Det var et utroligt spændende jagtår jeg havde, og jeg håber der kommer flere, men mon jeg har så meget til gode. Nå, det får vi se.

Håber vi alle får et godt år 2007.

Knus og krammer
Lillian Hansen
Stenlille