

## Uddannelsesjagt med JAQT Skåne og Team Tøs Sjælland

Lige kommet hjem fra sommerferie lå der en mail med tilbud fra Team Tøs om at deltage i uddannelsesjagt på vildsvin arrangeret af JAQT Skåne, Jägareförbundet Skåne

Jeg var så heldig, at få den sidste plads på Team Tøs holdet, og den 22. september tog 6 tøser så af sted til Agusa Vildthejn, hvor vi sammen med 5 piger fra Sverige skulle deltage i det første jagtkursus på tværs af grænser.

Formiddagen gik med at Jøns-Lennart Andersson, Jägareförbundet Skåne fortalte om Agusa vildthejn, som er på 220 ha., vildsvinene og om jagt på vildsvin. Derefter blev vi kørt en tur i området for at se svinene og for at se hvad der var galter, suggor og fjolinger. Vi måtte senere på jagten kun skyde brungrise og det var absolut ikke let at se forskellen på svinene.



Lunch såten var så lidt lettere. Her var alt godt fra et dansk lunchbord medbragt hjemmefra.



Efter lunch kørte vi til en nærliggende skydebane. Vi kontrolskød riflerne, og derefter gik vi ind på ca 60 m og skød fritstående med vores rifler og også med haglgevær og brennekekugle. Det er super godt at lære egne og geværets begrænsninger at kende, inden man står i den situation at skulle vælge at skyde eller lade være. Skydningen blev efterfulgt af en snak om det fremtidige samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og JAQT Skåne.



Team Tøs har inviteret JAQT Skåne til "rystesammenaften" med spisning og hygge i Danmark samt på en ande- og fasanjagt på Ledreborg Gods arrangeret af det Danske Jägerforbund og Team Tøs. Tilbage i Agusa fik vi serveret suppe, og så var vi klar til at blive sat på poster i området. Vi måtte kun skyde brungrise, og vi var nogle tøser som stadig var lidt i tvivl om størrelserne på grisene. Så vi fik både tildelt en post samt en "frivillig" som tog med os på posten. Alle fik udleveret en radio samt besked om ikke at forlade posten, før man igen blev afhentet.

Det tog lang tid at få alle sat af, men derefter gik der ikke lang tid, før de første skud faldt. Jeg havde flere grise for, men de var desværre alle for store. I alt nåede der at blive nedlagt 6 brungrise, inden jagen blev blæst af.

Undervisningen fortsatte så et par timer med forlægning af vildtet i slagtehuset, og det var nogle trætte team tøser som i måneskin gik tilbage til skolestuen midt i Agusa Vildthejn, hvor vi havde fået lov til at overnatte.





Det var den smukkeste udsigt fra skolestuen over søen og foderpladsen, som mødte os næste morgen. Så dagen kunne starte med lidt fotosafari.....



Så fortsatte jagtvårdskonsulent Henrik Barnekow kurset med jagtformer, love og jagtetik.

Dette var en utrolig spændende og lærerig weekend. Alle burde have chancen for at deltage i et sådant kursus, inden de for første gang tog på vildsvinejagt.

Jeg tror, jeg inviterer min mand på kursus, inden vi sammen skal på vildsvinejagt.

Tak til de svenske piger og alle de engagerede personer i Agusa Vildtheqn, som gjorde denne tur til en pragtfuld oplevelse.

Tina Warmind

