

Elgjagt 2007

En lille fortælling:

I baggrunden af billedet står der et skydetårn, der sad jeg fra kl.22 søndag aften. Det er i 2 etager. Vi har medbragt sovepose, liggeunderlag, lygte, kaffe, lidt mad og en tissespand. Parolen lød på skyd hvad der kommer for.

Kl. 6.18 var det skydetid men det var meget mørkt.

Ude i horisonten så jeg en sort skygge og var klar over at det var en Elg den var alene, troede jeg.

Det viste sig at være en ko med kalv, jeg kunne kende den fra sidste år, så jeg vidste at det var dens første kalv.



Jeg tog riflen op og fulgte dem hele tiden, de gik og essede frem og tilbage. De var for langt ude til at jeg kunne skyde den lille. Lige pludselig kom de tættere og tættere på. Jeg sigtede på kalven hele tiden.

Flere gange kunne jeg skyde men kalven blev ved med at vende sig eller også stå med fronten til.

Der var lagt æbler ud hvor jeg sad og det gik de efter. Jeg sigtede stadig på kalven og endelig vendte den siden til mig og ja så skød jeg. Hele forløbet varede 1 time. Den blev ramt i lungen, gik nogle skridt og lagde sig.

Men nu kommer det værste som jeg har oplevet.

Koen kommer hen og prikker til kalven, så den forsøger at komme op og følge efter sin mor.

Koen går lidt frem og tilbage og hen til kalven den kommer så endelig op og går nogle skridt på sine usikre ben. Man kunne se at den tænkte " hjælp mig, hvorfor gør det så ondt".

Til sidst måtte den opgive og lagde sig ned forendt.

Jeg kan godt sige dig, Det er noget som jeg aldrig vil glemme det syn, jeg nærmest græd bag efter, jeg kunne ikke engang glæde mig over at jeg skød min første Elg.

Knus fra Alice

