

Pigetur til Polen

Vil du med til Polen på bukkejagt?

Jeg var lige begyndt, at skyde med riffel, da jeg fik spørgsmålet sidste efterår. Men jeg kunne selvfølgelig nå at få lidt erfaring på den hjemlige bukkejagt inden turen. Nåh, ja men så ville jeg da gerne med til Polen.

Planlægning og forberedelser gik i gang. Planen var, at vi skulle køre derned i private biler, men der kom så mange skræk historier om overfald og stjålne biler, at Lillian straks gik i gang med at finde en anden løsning.

Løsningen blev en 14 personers bus med chauffør fra Dan's Turistfart (det kan anbefales).

D. 1/8-01 kl.4.00 mødtes 11 piger med højt humør og forventningerne skruet helt op. Bussen blev pakket med piger, rifler, rejsetasker og godt med hjemmelavet brændevin. På færgen var der hjemmefra reserveret bord og bestilt det store morgenbord. Det var bare så godt.

Så gik turen til grænsen. Vi havde udfyldt alle papirerne hjemmefra og der var bare orden i sagerne.

Ved tolden hoppede Helle ud af bussen trak den store sweaters af og trak godt ned i den meget udringet bluse, så kavalergangen blev synlig.

Samme aften som vi ankom, skulle riflerne gennemgås, så de var klar til jagt dagen efter.

Næste dag startede vi med indskydning og jagtteori. Derefter gjorde de første piger sig klar til jagt. 4 af pigerne havde aldrig skudt buk før, så forventningerne var store.



Tolderen drejede sin spot, men ikke ned på toldpapirerne men mere i retning af Helle's synlig kavalergang. Ingen problemer vi kunne bare køre igennem. Nemt ikk'. Turen gennem Polen gik uden problemer og vi ankom til reviret i Cempin ca. kl.18.30. Mogens Andersen og Carl Grønberg tog imod os, sammen med Robert, der var chef på stedet. Vi blev indkvarteret på vores værelser, nærmest små lejligheder med eget køkken og bad, bare så lækkert.

Anne-Mette var den første, der skød sin første buk, men da hun skulle skære penslen af, hoppede hun forskrækket væk og sagde, det kunne hun da ikk'. Den polske jæger grinede og grinede og fortalte vidt og bredt om sin oplevelse med Mette. Det kom der så en karikaturtegning ud af.



Hver enkel pige havde sin helt egen oplevelse med de jægere vi var ude med. Jægerne talte iøvrigt kun polsk eller russisk, så det kom der megen sjov snak ud af. En af pigerne skulle skyde sin buk imens den hoppede rundt inde i kornet, og hun fik da også skudt og ramte lige på halsen, så flot skudt.

2 af pigerne blev sammen med deres jæger stoppet af det polske politi og fik konfiskeret bilen. Kaput..... En anden af pigerne blev bedt om, at hoppe ud af bilen og skyde, da der stod en buk lige ved vejen mellem nogle æbletræer.

Jeg fik min buk en morgen, hvor jeg sammen med jægeren havde gået rundt i flere timer og vi var faktisk på vej tilbage til bilen, da der pludselig stod en buk inde på marken. Vi pürchede efter den ned ad en markvej, hvor så bukken ville komme ud. Pludselig stillede jægeren skydestokken

op og sagde "schiese" jeg gjorde klar til skud, så sagde han "nein", så sagde han "schiese" igen, dette gjorde han tre gange før jeg fik lov at skyde. Skuddet sad bare, hvor det skulle og det var en meget, meget stor rød gaffelbuk. Om jeg var stolt, ja og bukken bliver større og større, jo mere jeg fortæller om den.....

Alle 11piger fik en buk med hjem.



Birgit bliver indviet af Mogens Andersen

Det var 11 trætte, men stolte piger, der sad i bussen hjem. Da vi kørte fra færgen og var på dansk jord, var der en meget liflig duft i bussen, der var bare lige 11 piger, der havde besøgt parfumeriet ombord på færgen. Om vi alle elleve piger er klar til at tage af sted igen, bare prøv at spørge!

Med jagthilsener fra
Birgit

Indsendt af: Birgit Poulsen