

Netværk på tværs af grænsen

En beretning om samarbejde mellem JAQT Skåne og Team Tøs

Team Tøs blev i foråret 2007 kontaktet af JAQT i Skåne, som er det svenske jægerforbund's kvindejæger afdeling. Deres ønske var at DJ på tværs af grænsen kunne lave jagtkurser og andre aktiviteter for kvindelige jægere. Da der i DJ ikke er nogen kvindeafdeling havde de fundet frem til Team Tøs i Hagedsted-Gislinge Jagtforening.

De havde allerede et tilbud til Team Tøs, idet de havde arrangeret et kursus i vildsvinejagt i Agusa Vildthejn.

Jægersborg Dyrehave



Inden da havde Marianne von Reitzel fra JAQT Skåne arrangeret en tur til Jægersborg Dyrehave, så det var her vi for første gang mødte vores svenske jagtkolleger. Vi fik et langt og lærerigt foredrag om dyrehaven og dyrene i den, og bagefter gik vi ud og opsøgte de brølende kronhjorte.

Vildsvinekursus i Agusa Vildthejn

Vi var 6 danske piger, som sagde ja tak til tilbudet om et vildsvinekursus, og lørdag d. 22. september kørte vi af sted tidligt om morgenen. Vi fandt frem til Agusa Vildthejn og hytten, hvor undervisningen skulle foregå, og den viste sig at ligge så smukt med udsigt over en stor sø og en kæmpe foderplads, hvor vildsvinene flere gange om dagen blev tiltrukket af al den lækre mad, som automatisk blev spredt ud fra kæmpe fodertønder, så vi besluttede, at vi ville overnatte i den primitive hytte, så vi kunne vågne op midt inde på jagten. De svenske deltagere boede i nærheden og ville køre hjem om aftenen. Dagen startede med undervisning i alt om vildsvinenes levevis, og om hvordan det store vildthejn blev drevet udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Vi blev kørt en tur ud i terrænet, hvor vi ved en af foderpladserne kunne studere vildsvinene tæt på. Det var vigtigt at vi kunne se forskel på køn og alder, da vi kun måtte skyde "brungrise" altså vildsvin under 1 år eller keilere.



Vi var også på skydebanen, hvor vi kontrolskød og endvidere skød fritstående med riflerne på ca 60 m, samt prøvede at skyde på skiverne med brennekekugle. Alle var bedre til at skyde fritstående med deres rifler end med den tunge kugle i haglgeværet. Det var jo interessant, da man i Sverige stadig skyder råvildt med brennekekugler, som ikke er tilladt at bruge i Danmark.

Tilbage i vildhegnet var der varm suppe, inden vi skulle ud på vores poster. Vi blev alle tilbudt at have en erfaren svensk jæger med ud, så man ikke nødvendigvis selv skulle afgøre, om vildsvinene nu også var skudbare. Jeg valgte dog at sidde alene.

Jeg kunne gå ned til min hochsits, og jeg må indrømme, at jeg havde fornemmelsen af afskydning mere end af jagt, da jeg så, at der var en lille fodertønde tæt på min hochsits.

På vej op i tårnet så jeg dåvildt tæt på, uden at de blev skræmt, og efter ca ½ time, så jeg igen dåvildt inde i skoven. Så begyndte foderautomaten at sprede korn, og jeg tænkte på, at jeg ikke havde særlig meget lyst til at skyde, hvis der kom svin.



Til min store overraskelse skete der intet, jeg var lige ved at blive skuffet, men så tænkte jeg igen på, at det nu var meget rart, at de ikke bare stod parat i en cirkel uden om fodertønden.

Jeg sad nok ½ time uden af det skete noget, og så pludselig var jeg helt tændt. Jeg kunne høre svin nærme sig, og riflen kom hurtigt op og var klar, hvis jeg kunne se, om der var nogen brungrise imellem. Der var 6 vildsvin i forskellige størrelser, og 2 af dem var jeg sikker på var unge nok. Jeg skød den ene, som straks lagde sig, og de andre vildsvin anede ikke, at der var nogen fare. Det var der nu heller ikke, for vi måtte max skyde et vildsvin hver.

4 danske jægerpiger og 2 svenske havde heldet med sig den aften. Svinene blev samlet sammen, og vi gik gennem den smukke måneoplyste skov ned til kølehuset, hvor vi under kyndig vejledning brækkede vores svin.

Desværre var der ikke meget at se, da vi næste morgen vågnede og kikkede ud af vinduerne, med tågen hængende tæt over søen. Senere da solen stod op og skinnede gennem alle de små vandperler, var det utroligt smukt.

Undervisningen fortsatte med de forskellige jagtformer, jagthunde, jagtlovgivning og jagtetik. Alt i alt et super godt kursus især for nye riffeljægere, og så var det spændende at se så mange vildsvin så tæt på, så man rigtig kunne se forskellene på kønnene.

Netværket fungerer

Tilbage i Danmark inviterede Team Tøs til gengæld på fasansuppe og rystesammenaften hos Helle, og der var 3 svenske jægerpiger, der tog imod tilbudet og fik en hyggelig aften sammen med 22 Team Tøser. Snakken gik hele aftenen om jagttraditioner, jagtoplevelser, hunde, mad og meget andet. Netværket var begyndt at fungere.

Småvildtkursus på Ledreborg Gods

Fra SJ og JAQT Skåne var vi blev opfordret til at forsøge at få DJ til at arrangere et fasankursus. Det lykkedes at få plads til et kursus på Ledreborg Gods hos skytten Peter Smærup. Hanne Juncher, som er flugtskydningsinstruktør og nyuddannet vildtforvalter, blev valgt til kursusleder, og det gjorde hun rigtig godt. Vi kendte faktisk Hanne, da hun havde deltaget sammen med nogle andre piger fra Fyn i en af vores Team Tøs Præmieskydning, som vi jo afholder vores hvert år på Kristi Himmelfartsdag for at fejre Team Tøs's "Fødselsdag" i Hagedsted-Gislinge Jagtforening.

Undervisningen foregik i skytteboligen og de forskellige vildtarter, som vi kunne møde på jagten blev præcenteret af Hanne, som knyttede små tips og sjove historier til dyrearterne. Peter fortalte om jagten, og så gik turen med haglgeværene ud i skoven, hvor der var opstillet 8 kastemaskiner på skrænterne ved en slugt. Der var ud over Hanne 3 instruktører fra Kalø, og vi fik super instruktion i 2-3 timer, inden turen gik tilbage til skytteboligen.



Hurtigt gjorde vi klar til andejagt, men vi var desværre blevet lidt forsinkede, så vi kom lidt for sent ud til søerne. Der blev dog skudt et par ænder inden turen gik tilbage og ud til hytterne ved DK tanken ved Borrevejle, hvor vi skulle overnatte.

Jagttøjet blev skiftet ud med noget mindre varmt tøj, og så kørte vi tilbage til skytteboligen, hvor Peter's søde kone havde lavet en fantastisk middag til os. Snakken gik og det var fantastisk hyggeligt, men vi skulle jo tidligt op den næste morgen, så klokken 22.30 blev vi kørt tilbage til hytterne. Sikke en service.

Næste morgen blev der undervist i våbenbehandling under jagt. Det var for fleres vedkommende første gang de skulle på jagt med 14 andre jægere og en masse hundefolk, og det var vigtigt at alle havde helt styr på hvad man skulle og måtte. Der blev holdt paroler, vi skulle på haretramp, trampejagt med spaniels og klapjagt.

Vi var 8 piger fra Team Tøs i HG, 2 fra Team Tøs i Hadsten, 3 svenske jægerpiger og 2 fra Norge. Som en af de norske piger sagde, så plejede hun at gå helt alene med sin ruhårede oppe i fjeldene. Når den så fik stand, kunne hun i ro og mag gå hen til hunden, lade geværet, sætte det til skulderen og bede hunden om at rejse fuglen, som hun så kunne forsøge at skyde. Jo dette var sandelig noget anderledes.



Vi havde en helt fantastisk jagtdag med mange harer, godt flyvende fasaner og en masse ænder. Der blev serveret suppe med hjemmebakket brød ude i skoven og alle fik en helt klar fornemmelse af at dette var en rigtig jagt. Vejret var fantastisk lige til efter paraden, hvor der lå 3 harer, 3 fasaner og 16 ænder, så kom årets første sne.



Vi siger tak til Peter Smærup, Hanne Juncher, instruktørerne fra Kalø og Danmarks Jægerforbunds kursusafdeling. Det var et super godt kursus, som vi håber, vil blive gentaget mange gange, og så var det et vigtigt tiltag i arbejdet for at få et Nordisk netværk for kvindelige jægere.

Vi er efterfølgende blevet inviteret til at deltage i 2 kurser på rypejagt i Norge og også i et kursus i laksefiskeri med flue. Det bliver spændende at få nogle jagt og fiske beretninger hjem fra Norge.

Lene Skovgaard