

## Fantastisk at gå på jagt i Sydafrika

Min mand, Klaus og jeg drog i juli med et vennepar til Sydafrika med Limpopo Safari.

At gå ude på savanen i Sydafrika og eksempelvis møde en flok giraffer er bare fantastisk.

Vi var indkvarteret på River View i Limpopo's 70.000 ha store område. En meget hyggelig camp til ca. 12 personer, men da det var vintersæson var vi kun os fire, så vi fik meget fin service.

Vi gik på jagt 2:1, det vil sige, min mand og jeg med en professionel hunter, Laurence og en tracker. De var begge meget dygtige til at finde dyrene samt finde rundt i terrænet.

Vi var på jagt i 5 dage fra seks morgen til fem seks aften med en frokostpause på ca. en time.

Første dag fik vi udleveret riffel som vi havde lejet for ugen. Jeg en kal. 30-06, min mand kal. 375. Vi indskød disse straks om morgenen med et skud hver, herefter var det ad sted i jeepen, og kl. ca. 7.00 var vi på plads og hunteren viste mig en stor waterbuck mellem træer og grene ca. 150 m væk. Problemet var bare, at jeg ikke kunne se dyret, måske fordi vi ligge var kommet og ikke fået vænnet øjet til området, eller også var det bare mig der syntes, at jeg gerne vil se dyret ordentlig, når jeg skulle skyde. I hvert fald afgav jeg ikke skud og væk var waterbucken, som jeg aldrig rigtig fik set.

Resten af dagen var vi efter flere dyr, kudo, blue wilderbeest og orxy, men resultatet var: ingen dyr nedlagt første dag. Hunteren var noget indebrændt over dette, da hans kollega, som var hunter for vore venner, havde fået en impala til dem.

Men, det skulle blive anderledes næste dag, som for øvrigt var vores sølvbryllupsdag. Nu skulle vi i gang. Jeg startede med allerede lidt over syv at nedlægge en stor Kudo, til guld viste det sig senere. Vi lå oppe på en klippe, og fik øje på det vældige gevir mellem træerne ca. 50 m nede. Jeg var klar på aftrækkeren og kudoen gik lige fri af træerne og jeg afgav skuddet, som sad perfekt, han gik ned efter et par meter og glad var jeg. Han skulle dog have et ekstra skud, da vi kom ned til stedet. Man, lærer at mange af de større dyr er meget skudstærke, selv efter et 'perfect shot'. Det var en flot start på vores sølvbryllupsdag. Inden frokost have vi ladet på jeepen fyldt med yderligere to implalaer, begge til sølv, den ene nedlagt af Klaus, den anden af mig selv. Så glade var vi da vi vendte tilbage til frokost. Den var der i dagen anledning gjort ekstra ud af. Champagne om bord på en lille bådpram, som sejlede os over på den anden side af floden, hvor der var bål med grillet kudu.

Efter et par dage var vi blevet dus med området, så min mand fik yderlig nedlagt en flot Kudo (dog kun til sølv til hans store frustration), en Blue Wilderbest (til bronze), en Impala mere og en Orxy. Jagt på orxy er et tålmodighedsarbejde, idet de er sky og vi var efter dem flere gange. En eftermiddag var jeg ved at være på skudhold af en flok Orxy på fem, men de blev jagtet af to leoparder, men sidste eftermiddag fik Klaus som sagt sin Orxy.



Fjerde dagen var vi på Zebrajagt, og det var min tur så hunteren og jeg gik hele dagen efter først en flok på 20 Zebraer, og til sidst efter to. Vi havde næsten opgivet og jeg sad tilbage i jeepen, meget, meget træt, da vi faktisk på vej tilbage fik vi øje på to Zebraer. Jeg ned fra jeepen og vi fik listet os ind på den ene, som jeg fik nedlagt. Det var en stor tilfredsstillelse efter at have

jagtet dem hele dagen. Det var lige før mørkets frembrud, så det må siges at være i sidste øjeblik. Men stolt var jeg, da vi kørte min hunzebra hen til skinneren og jeg glæder mig til at få skindet hjem.

I løbet af dagene havde jeg to andre chancer; et skud bag om et stort vortesvin, der satte sig i bevægelse i skudøjeblikket, øv, øv. Derudover fik jeg listet min ind på en duicker, som dog sprang væk, idet jeg var for langsom. Nå men sådan er jagt jo.

Klaus og mit samlet resultat var otte nedlagte dyr på fem dage, det var vi meget tilfredse med. Nu glæder vi os til at få trofæerne hjem. Der skulle være: en guld, tre sølv, en bronze og måske en sølv mere samt min zebra.

Efter vores jagtdage forlod vi River View og kørte 8 dage, i alt 3000 km rundt i den nordlige del af Sydafrika og endte ude ved det Indiske ocean. En meget dejlig og afvekslende tur, som gav et godt indtryk af Sydafrika.

Hjemme igen efter 16 fantastiske dage i Sydafrika, er jeg sikker på at dette ikke er sidste gang, vi har været på jagt i Afrika. Men, det er jo ikke gratis. Så der går nok nogle år, før der er sparet sammen til at 'fyre bomben' igen. Det er unægtelig nogle dyre knald, når pegefingern bevæger sig.

Med venlig hilsen

Merete Brunander