

Min første svenske buk

For første gang skulle jeg til Sverige på bukkejagt næsten til premieren.

Jon (min gemal) havde inviteret mig på bukkejagt.

Da det nu var ham, der stod for arrangementet, skulle han køre op dagen før premieren og finde nogle gode pladser. Der var premiere torsdag, og sent onsdag aften ringede Jon og fortalte, at han havde set to rigtige gode bukke. Så nu var forventningerne store...

Torsdag aften ringede Jon og fortalte, at han havde set den store buk, men han kunne ikke komme på skud af ham. Jeg skulle så med ud lørdag morgen, og Jon sagde, at jeg skulle sidde der, hvor han havde set den store buk. Jeg sad fra kl.4.30 til kl. 8.00 og så intet.....

Da vi kørte fra jagten, så vi dog tre dyr på nabo stykket. Jeg ville så ud igen om eftermiddagen, da jeg havde hørt, at de store bukke ofte kom ud om eftermiddagen. Jon blev overtalt og vi kørte ud igen kl.14.00. Jeg kendte ikke området, så jeg valgte, at sætte mig samme sted som om morgen.

Jeg sad på jorden med en træstub som anlæg. Jeg sad fra kl.14.30 til kl.16.20 uden at have set noget som helst (vi havde aftalt at mødes ved bilen kl.17.00), så jeg tænkte, at jeg måske kunne pürsche lidt længere ind på stykket. Så jeg begyndte, at trække det ene ben op under mig, og lige i det øjeblik hoppede en rå ud ca.80m foran mig og nok et dyr, men jeg kunne ikke se, hvad det andet dyr var, da det stoppede bagved en busk. Men så trådte dyret frem og sikken en buk..... Jeg fik feber og alt kørte jeg begyndte at løfte riflen op på træstubben, men lige i det samme begyndte råen at løbe væk lige mod nabostykket... så stoppede hun og vendte om og løb lige mod mig - hun stoppede kun 20m foran mig, og lige bagved hende stoppede bukken, igen selvfølgelig bagved en busk !!! Bukken begyndte at feje på busken, og så trådte han et skridt frem og endnu et, og jeg havde ham lige på bang..... han gik lige ned i knaldet.... mit hjerte galoperede Jeg så på uret og talte minutter, og så gik jeg hen for at se og pyha... sikken en buk min første svenske buk og en flot seksender.....

Jeg gik op til bilen, for at hente mit fotoapparat. Her mødte jeg Jon, han kom gående og skulle lige til at sige "Jeg så gaffelbukken, han fejlede intet, du skød forbi." Men han nåede ikke at sige noget, for jeg sagde: " Vil du se min buk?" Da jeg viste Jon bukken sagde han: " Jamen det er jo den store buk!"

Ja - jeg havde skudt Jons store buk....., gentleman.....

Jon havde stødt en gaffelbuk, da han gik hen for at se, hvad det var der skete, da han hørte skuddet. Han troede så, at jeg havde skudt forbi, og at det var til den buk, der kom løbende mod ham !!!!!

Knæk og bræk fra Birgit P

